



MAANDBLAD NEDERLANDSE VERENIGING SEPTEMBER 2020

Leuvensesteenweg 4a B-3080 Tervuren Tel: 02767 76 87 E-mail: secretaris@nederlandse-vereniging.eu.

Website: www.nederlandse-vereniging.eu

BTW BE 441 080 081 IBAN: KREDBEBB BE33 4345 1708 2146.

Inhoud

Uit de Bestuurskamer	: Blz. 3
Programma voor September	: Blz. 5
Mededelingen	: Blz. 6
Golfwedstrijd Avernas	: Blz. 8
Fietstocht 27 Augustus	: Blz. 9
Beste Golfvrienden	: Blz. 10
Boswandeling	: Blz. 10
Mijn eerste job	: Blz. 11
Wijzigingen ledenbestand	: Blz. 15
Jarig in September	: Blz. 15

Dit e-blad kwam tot stand onder de redactie van:

Annelies Smilde - Theo Orië – Bertus Haijink - Leo Voorham en met medewerking van Jos Thomeer.

Uit de bestuurskamer



1. Nieuwe NV Website:

Op **dinsdag 1 september 2020, 12.00 uur** is het zover: De nieuwe NV website zal gelanceerd worden. Ieder lid zal op die dag om 12.00 uur een e-mail bericht ontvangen over de nieuwe website. In dit bericht wordt aan ieder lid afzonderlijk het internetadres van de nieuwe website, de gebruikersnaam en zijn/haar wachtwoord aangereikt. Via een “rode knop” komt men onmiddellijk op deze nieuwe website. Na de gebruikersnaam en het wachtwoord ingevuld te hebben op de startpagina gaat er een “nieuwe” wereld voor U open. Het rode menu aan de linkerkant op de website wijst U verder de weg waar U bijvoorbeeld kunt inschrijven voor de verschillende activiteiten, nieuws kunt lezen of kunt rondstruinen in de ledenlijst.

Via dit bericht wordt ook gevraagd of U wilt inschrijven voor de infosessies over de nieuwe NV website van op woensdag 9 september (15.-17.00 uur) of vrijdag 11 september (16-17.00 uur). Op deze sessies zullen Rob Lodewick en ondergetekende Uw (verdere) vragen over de werking van de website beantwoorden.

2. Corona/Covid 19 :

De status quo leefregels ten aanzien van Covid 19 zijn voor september door de **veiligheidsraad** met een maand verlengd. Dat betekent dat de tot op heden geldende (**cultuur- en horecaprotocolen**) inclusief het “Corona” protocol van 1 juli dat door onze vereniging is opgesteld en bijgewerkt geldig blijven (zie het laatste protocol onder documenten in het menu van de nieuwe NV website).

Het bestuur heeft daarentegen wel het **introduceren van gasten** toegestaan op voorwaarde van voorafgaande toestemming van het bestuur en een goede registratie van hun persoonsgegevens (naam, e-mail adres en telefoon). Ook heeft het bestuur een **uitbreiding van de activiteiten** goedgekeurd met een heropstart van films, lezingen, de wijnclub en de leeskring. Ook zal er een heropstart komen van het serveren van maaltijden en een buffet op de woensdagen. Het maximale aantal van 24 disgenoten blijft evenwel gehandhaafd.

Wat reizen betreft wordt U eraan herinnerd dat sinds 1 augustus alle personen die op Belgisch grondgebied aankomen na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur, **het Passenger Locator Formulier moeten invullen**, waarmee kan worden nagegaan waar de reiziger naartoe is gegaan (zie verder mededelingen op de nieuwe NV website)

Paul Brouwer (vicevoorzitter)

30 augustus 2020

Programma September2020

Kom niet (veel) te vroeg

dinsdag	1			
woensdag	2			
donderdag	3			
vrijdag	4	15:30 tot 17:00	*	Biljarten
		17:00 tot 19:00	*	Vrijdagborrel
zondag	6			
maandag	7	15:00 tot 17:00	*	Schaken
dinsdag	8			
woensdag	9	12:00 tot 13:00	*	Bibliotheek open
		12:30 tot 15:00	*	Lunch
		15:00 tot 17:00	*	Infosessie over de nieuwe website
donderdag	10			
vrijdag	11	14:00 tot 15:30	*	Biljarten
		16:00 tot 17:00	*	Infosessie over de nieuwe website
		17:00 tot 19:00	*	Vrijdagborrel
zondag	13			
maandag	14			
dinsdag	15	19:30	*	Filmavond: The Butler
woensdag	16	Vanaf 11:00	*/+	Golfdag op Duisburg en afsluitend etentje
donderdag	17			
vrijdag	18	15:30 tot 17:00	*	Biljarten
		17:00 tot 19:00	*	Vrijdagborrel
zondag	20			
maandag	21	15:00 tot 17:00	*	Schaken
dinsdag	22			
woensdag	23			
donderdag	24			
vrijdag	25	15:30 tot 18:30	*	Wijnclub
	25	15:30 tot 17:00	*	Biljarten
		Vanaf 18:30	*/+	Clubavond
zondag	27			
maandag	28			
dinsdag	29	Vanaf 10:30	*	Wandeling
woensdag	30	12:00 tot 13:00	*	Bibliotheek open
		12:30 tot 15:00	*	Lunch
		15:00		Leesclub

* inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling

VOORUITBLIK OKTOBER

Woensdag 7 **Happy Hour**

MEDEDELINGEN bij het programma van SEPTEMBER 2020

We schikken ons naar de omstandigheden. We leren omgaan met de mogelijkheden. We krijgen vertrouwen in wat we kunnen organiseren en u veilig kunnen aanbieden. Behalve de sportieve activiteiten zetten we wat andere bijeenkomsten op het programma: deze maand een filmavond, een lezing, een clubavond. Weliswaar met beperkingen: steeds maximaal 25 deelnemers. De film zal niet worden voorafgegaan door een maaltijd. Die maaltijd kunnen we wel organiseren – zie de Clubavond – maar die ene ruimte snel ombouwen naar een bioscoopzaaltje? Het geschuif met stoelen en tafels levert te ongemakkelijke momenten op.

WOENSDAG 9 SEPTEMBER van 15:00 tot 17:00

VRIJDAG 11 SEPTEMBER van 16:00 tot 17:00

INFOSESSIES OVER DE NIEUWE WEBSITE

U weet het al: we hebben onder professionele (bege)leiding hard gewerkt om een frisse website bruikbaar te maken. We hopen dat u blij zult zijn met gemakkelijk bruikbare inschrijvingsmogelijkheden, met veel bereikbare informatie. Het zal even wennen zijn, maar daarvoor kunt u hulp krijgen. Kom naar de infosessies. Neem uw laptop mee of gebruik één van de aanwezige exemplaren.

Maximaal 25 deelnemers.

DINSDAG 15 SEPTEMBER om 19:30

FILMVOORSTELLING

The Butler (2013)



The Butler gaat over Cecil Gaines, die opgroeide op een katoenplantage in The South. Op jonge leeftijd werd zijn vader gedood en werd hij uit medelijden opgeleid tot 'huis-neger'. Cecil krijgt uiteindelijk de kans om te werken voor een chic hotel en krijgt dan ineens aangeboden om voor het Witte Huis te gaan werken. Als Butler maakt Cecil maar liefst 8 presidenten mee...

Forest Whitaker (Platoon) speelt een goede hoofdrol als de Butler. Verder zijn er nog een hoop andere bekende acteurs. Zo speelt Robin Williams Dwight D. Eisenhower, John Cusack Richard Nixon en spelen Alan Rickman en Jane Fonda Ronald en Nancy Reagan.

WOENSDAG 16 SEPTEMBER vanaf 10:30

**GOLFDAG OP DUISBURG
ETENTJE OP DE NV**

Deze Golfdag is pas de derde van dit jaar, maar toch al de laatste. Vandaar het etentje ter afsluiting van het seizoen.

Zie verder in dit e-blad voor meer informatie.

VRIJDAG 25 SEPTEMBER

**WIJNCLUB van 15:30 tot 18:30
CLUBAVOND vanaf 18:30**

De Wijnclub gaat gelukkig weer van start, onder de inspirerende leiding van André Van der Elst. Om André de drukke Ring te besparen is die samenkomst nu in de namiddag. De Clubavond -allen welkom- zal erna volgen.

DINSDAG 29 SEPTEMBER

**WANDELING in het Zoniënwood
o.l.v. Elly Blom-Rietveld**

Om 10:30 start de wandeling bij de Bosuil, Witherendreef 1, Overijse (Jezus-Eik). We zijn ongeveer 1,5 uur onderweg. Na afloop is er gelegenheid om te lunchen bij de Bosuil.

Annelies Smilde
Programmacommissie

Golfwedstrijd 19 augustus Avernas

Afgelopen woensdag 19 augustus trokken weer 13 van onze golf liefhebbers voor onze 2^e wedstrijd van het seizoen naar de golfbaan van Avernas. Hoewel ook hier rekening gehouden moest worden met een strenge toepassing van de Corona regels, werd dit al snel verzacht door de koffie en de uitstekend smakende cake, die hierbij werd geserveerd.

Het prachtige weer, een goed verzorgde baan en een prima maaltijd ter afsluiting maakten deze dag weer als vanouds, oergezellig. Ook de resultaten waren niet verkeerd, hetgeen vast en zeker heeft bijgedragen aan het goede humeur van onze golfvrienden.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Annelies Smilde: | 33 stableford punten |
| 2. Peter Coule: | 33 stableford punten |
| 3. Coby van Iperen: | 32 stableford punten |
| 4. Ed Zeeuw: | 30 stableford punten |

Al met al weer een geslaagde dag op weg naar een eervolle vermelding op het illustere schilderij van Herman de Lange. Met Duisburg nog voor de boeg op 16 september a.s. zou het best wel eens kunnen zijn dat er na 3 mannen eens een vrouw op deze lijst bijgeschreven kan worden. Maar laten wij niet te ver vooruitlopen.

Met dank aan Co voor weer een uitstekend verzorgde dag op Avernas hoop ik U allen op 16 september weer te zien op Duisburg.

Peter Coule

Fietstocht van de fietstafel op 27 augustus 2020

Uit Rumst zijn we vertrokken na de fietsen van de auto's afgeplukt te hebben. En na welgeteld 200 meter over de dijk langs de Rupel vlijden we al met onze vermoeide achterwerken neer op een zeer aantrekkelijk terrasje dat nog maar net open was. Aan dat neervlijen ging nog wel het nodige schoonmaakwerk vooraf want het had flink geregend en de stoeltjes waren allen voorzien van een badje.

Geeft niet, een vrolijk jong meisje heeft ons met een doek geholpen en we konden aan de slag met de koffie. Na deze cafeïne kick sprongen we weer vlotjes op de fiets richting Mechelen. Vanaf de Rupel kwamen we al snel bij de Nete, een stukje Zenne en verder de Dijle. Voor wie niet opgelet heeft bij aardrijkskunde, dit zijn allemaal riviertjes die uiteindelijk uitmonden in de Schelde. De Zenne komt wel degelijk uit Brussel en de Dijle voert ons door Mechelen. En alsof er niet genoeg vaarwater is heeft men ook nog een kanaal aangelegd, de Zennegatvaart ! Het hele gebied is trouwens een ontwateringsgebied voor als er weer eens veel water uit de hemel valt. Wat blijkbaar nog niet het geval is.



De route was platter dan plat en iedereen kon lekker doortrappen, alhoewel voor sommigen de bruggetjes over de riviertjes toch wat moeilijk te nemen waren. Geeft niet we wachten altijd op elkaar.

Op de markt van Mechelen hebben we een tweede drankje genomen. En geluisterd naar de prachtige klanken van het carillon van de Rombouts kerk. We zaten relaxed op een zon overgoten terrasje. Wat wil een mens nog meer? Fietsen ! Dat deden we dan ook en wel dwars door de stad, en het stadspark. Maar even

buiten de bebouwde kom begonnen de magen te knorren en hebben we een gepaste picknick genoten. Gezeten op een kademuur.

We lijken uitgeput en dat waren we misschien ook wel. Maar er werd ons weer nieuwe moed ingepaat. Welgeteld tot de volgende kop koffie, in Rumst.

Te vrede tuften we in onze auto's weer naar huis. We hadden een prachtige dag gehad; geen regen, geen lekke banden en maar een keer verkeerd gereden.

We kijken alweer uit naar de volgende tocht.

Theo (04 76 27 13 68)

Beste Golfvrienden,

Na 2 uiterst plezierige golfuitjes op Sept Fontaines en Avernas, nodig ik U allen uit voor helaas alweer de laatste wedstrijd van dit, door Corona, verkorte seizoen op de golfbaan van Duisburg.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd op woensdag 16 september a.s., waarbij gestart zal worden vanaf 11u.30. Dit betekent dat wij hier U graag op de koffie verwachten vanaf 10u.30. De bar op de golfbaan is geopend na afloop, zodat U na alle inspanningen toch nog iets verfrissend tot U kunt nemen.

De dag en daarmee het seizoen 2020 wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd op de Nederlandse vereniging. Hierbij wordt in principe, behalve de winnaar van de dag ook de gelukkige bekend gemaakt wier naam mag worden bijgeschreven op ons prachtige golfschilderij van Herman de Lange.

Dit is ook de reden, waarom wij gekozen hebben voor een relatief vroege start van de wedstrijd, omdat de douche faciliteiten van de golfbaan wegens Corona niet gebruikt mogen worden. Er is dan in ieder geval voldoende tijd om zich thuis te verfrissen, alvorens naar de Nederlandse Vereniging af te zakken.

Door Corona is inschrijving hiervoor echter gelimiteerd tot 24 leden. Hoewel partners van de deelnemers van harte welkom zijn bij deze maaltijd, zult U begrijpen dat daarbij uiteraard voorrang gegeven wordt aan de deelnemers van de dag. Details m.b.t. tijdstip, kosten en keuze van de maaltijd volgen later.

Graag inschrijven voor de wedstrijd, al of niet deelname aan de maaltijd met of zonder partner bij ondergetekende met cc naar Liliane van der Veen. Geef ook nog even uw handicap door en of U 9 of 18 holes wilt spelen.

Tot 16 september.

Peter Coule

Boswandeling Jezus-Eik op 29 september

Op dinsdag 29 september is er een wandeling van ca. 1,5 uur uitgestippeld in het mooie Zoniënwood en een deel van het Arboretum. De wandeling start om 10.30 uur bij De Bosuil, Witherendreef 1 in Jezus-Eik. Ter afsluiting bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk iets te nuttigen in Cultureelcentrum De Bosuil.

Elly Blom-Rietveld

Mijn eerste job, de VELO in Den Haag

Op 30 augustus 1958, net 22 jaar geworden, zwaaide ik af, zo luidt de term, na twee jaar militaire dienst. Ik had besloten een half jaar in Engeland te gaan werken maar in die tijd, en binnenkort misschien weer, moest je daarvoor een visum hebben. De behandeling van een visumaanvraag kon redelijk veel tijd in beslag nemen, daarom besloot ik toch maar werk te zoeken. Ik solliciteerde voor de functie van “bijrijder van de chauffeur besteller” bij de VELO, bij het filiaal gevestigd op de Paviljoensgracht, hartje Den Haag.



De VELO was de eerste Nederlandse fabriek van wasmachines, in die tijd gevestigd in Barendrecht. Eerlijkheidshalve moet ik schrijven dat ik bij mijn sollicitatie niet had gezegd een tijdelijk baantje te zoeken. De dag na de sollicitatie zat ik al naast de chauffeur en bezorgde was- en andere machines. Naast VELO wasmachines werden bij het Haagse filiaal ook Philips apparaten (TV, radio's en dergelijke) verkocht, en zelfs wasmachines van andere fabrikanten. Begrijpelijk want de VELO machines bestonden oorspronkelijk uit een houten ton met onderin een kleine snel draaiende vin. Aan de bovenkant was meestal een wringer geplaatst. In mijn tijd waren het al metalen kuipen maar nog altijd met de kleine vin. De concurrenten gebruikten geen kleine vin meer maar een grote, langzaam heen en weer gaande, verticale vin, veel beter. De ouderen onder ons kunnen zich dat nog wel herinneren.

Later werden het voorladers met een trommel maar dat was na mijn wasmachinetijd. Het bedrijf gebruikte de naam VELO omdat die bekend was, maar dit filiaal beoefende “hard selling” ook al was dat woord nog niet in gebruik van allerhande elektrische huishoudelijke apparaten. De handel bloeide, er was grote vraag naar alles wat er op de Paviljoensgracht verkocht werd. Na een week verliet de chauffeur de firma en werd mij gevraagd het over te nemen. Dat kon want ik had tijdens mijn diensttijd mijn rijbewijs gehaald. Slechts drie maanden heb ik bij de VELO gewerkt maar ongelofelijk veel geleerd, ik maakte een “blitz” carrière.

Mijn bijrijder was Jos, hij woonde op de Hoefkade en we dronken wel eens koffie bij zijn moeder. Jos en ik werkten als gekken: wasmachines twee hoog de trap op dragen, TV's afleveren en installeren inclusief het op het dak plaatsen van de antenne en op Lopik richten! Naast het salaris leverde het veel fooien op. Onder het cliënteel waren relatief veel dames die het oudste beroep uitoefenden, de Paviljoensgracht is enkele straten verwijderd van het Groene Wegje, in die tijd één van de rode buurten in Den Haag. De dames verveelden zich tijdens de soms lange wachttijden en de TV bracht uitkomst.

Bij die leveringen waren de fooien het hoogst, vaak werd tijdens het installeren gevraagd even naar de kroeg te gaan omdat er een klant was. We hadden ook klanten in de dure wijken van den Haag maar daar waren de fooien een stuk minder. Kortom, de levenservaring kwam met bakken binnen, andere koek dan de Montessori school en een paar jaar HBS. Hoe het allemaal in korte tijd mogelijk is geweest, begrijp ik nu niet meer maar binnen twee maanden werd beslist dat ik in de verkoop opgeleid zou gaan worden.

Jos kreeg een ander chauffeur en ik werd toegevoegd aan het verkoopwonder de *oude heer van Zeil*, je moet dit op z'n Haags uitspreken. Hij moet het rolmodel van Jacobsen & van Es (Koot en Bie) geweest zijn. De verkoopmethoden waren geheel verschillend van wat we nu gewend zijn, bescherming van de consument bestond niet. De VELO verkocht vrijwel elk apparaat op afbetaling, liet de klant (meestal moeder de vrouw) tekenen, leverde vervolgens de paperassen in bij de bank en ontving het bij de transactie behorende bedrag uitbetaald. Het was aan de bank om de afbetalingen te innen. Het kwam nog al eens voor dat de bijbehorende huisvader naar de VELO belde om aan te geven dat zijn echtgenote in de verkoopretoriek van “Jacobsen” was getuind en dat hij van zijn verplichtingen af wilde. Daar had de VELO lak aan, dat was inmiddels een bankzaak geworden. Zo ging dat in 1958!



Het filiaal aan de Paviljoensgracht was in feite een showroom, als je binnen kwam stond je gelijk tussen al die mooie begerenswaardige apparaten. Er waren twee andere deuren, één voor het kantoor en op de andere stond een bord: “technische dienst”, achter die deur stonden een paar emmers en bezems. Er was natuurlijk ook een gezellig zitje met een laag tafeltje en als er rond koffietijd geen klanten waren nuttigde het personeel daar een bakkie. Als op die momenten een verontwaardigde huisvader belde werd de telefoon opgenomen met de woorden: “dit is een slechte lijn, kunt u iets harder praten”. Ook al kon je op twee meter afstand de om terugbetaling smekende stem horen, de mededeling werd herhaald en de hoorn bleef op het lage tafeltje liggen. Ik herhaal, zo ging dat in 1958. U begrijpt, de VELO moest het niet van referenties hebben, een substantieel gedeelte van de verkoopadressen waren notities die gemaakt waren tijdens de “Damesbeurs”. Dit gaat niet over een portemonnee maar ik citeer even een stukje Haagse historie, te vinden op internet: *“De nieuwste snuffjes op het gebied van het huishouden konden de Haagse vrouwen jaarlijks bewonderen op de Damesbeurs”*. Voorzover ik mij herinner vond dat spektakel plaats in de Houtrusthallen.

En zo gebeurde het dat de Oude van Zeil en ik op weg gingen met een notitie over een mevrouw uit de Drijfriemstraat die belangstelling had voor een koelkast. Onderweg begon de les:

“Kijk (kèk *schakel over op Haags!*), kijk dat mens vraagt om een koelkast maar het is zo koud als de pest (inderdaad moet dit in november plaatsgevonden hebben) dus we gaan een kachel verkopen, die koelkast komt van de zomer wel”. Ik heb er nooit voor geleerd maar in één klap beheerste ik het vak marketing. De woning bevond zich bovenaan een lange portiektrap (ik moest aan Jos en de nieuwe chauffeur denken – behoorlijk sjouwen met een wasmachine) en was naar mijn gevoel vrij klein. Hoe het ook zij, mevrouw was met vZ zeer ingenomen en tekende binnen 10 minuten een koopbon voor een oliekachel die qua vormgeving aan een grote radiator van een centrale verwarming deed denken; de kachel zou volgens mij de hele wand van de woonkamer in beslag nemen. In gedachte zag ik de hoorn van de telefoon al op het lage tafeltje heftig dansen. De oude vZ was een selfmade verkoopartiest maar Philips verzorgde verkooptraining met dezelfde methodes. Stereo was toen een nieuw begrip en de mensen vroegen er naar maar de instructie was: Als ze daarom vragen eerst proberen een conventionele radio te verkopen. Leg het accent op de bassen - dat was inderdaad een item in die tijd - als ze die radio nu kopen, komen ze over een jaar wel terug voor stereo.

Ja, de consumptiemaatschappij kwam goed op gang en deze kleine jongen hielp dapper mee. Het was een leuke tijd en het allermooiste was dat ik vrij vaak over het VELO volkswagenbusje kon beschikken. ‘s Avonds, en soms in het weekend, ging ik op stap met Riekje en een stuk of tien wasmachines, romantischer is toch nauwelijks denkbaar. Eind december 1958 kreeg ik bericht dat het visum voor Engeland er was en kwam er een einde aan mijn werkzaamheden bij de VELO. De baas vond het jammer dat ik weg ging, volgens hem zat er een succesvolle carrière in de huishoudapparaten sector in. Achteraf begreep hij ook wel dat ik nooit gezegd had tijdelijk te willen werken – we gingen als goede vrienden uit elkaar.

Jaap.

Beste lezer, mocht dit stukje geschiedenis bij u ook interessante lezenswaardige “jeugdherinneringen” oproepen stuur ze op naar de redactie en kunnen dan een leerzame bijdrage leveren voor het e-blad.

Wijzigingen Ledenbestand

Overleden:

Mevrouw G.M.W. VISSER (Deijn)

9 augustus 2020

Adreswijziging:

R.W. MEIJER (Ruut)

Boulevard de Ruijter 264

4381 KJ VLISSINGEN

Email: rudolf.meijer@kpnmail.nl

Tel(h): 31 118855691

GSM : 31 639608710

Mevrouw M. MEIJER-KLUMPER (Marian)

Boulevard de Ruijter 264

4381 KJ VLISSINGEN

Email: marian.meijer@kpnmail.nl

Tel(h): 31 118855691

GSM : 31 630181942

Jarig in September

Dag	Maand	ACHTERNAAM	ROEPNAAM	TEL_HUIS	GSM
3	September	SMIT-van NEK	Joyce		0473 567176
3		RIJN	Thomas	02/771 78 16	0498 951818
5		MONSTER	Aad		+31653983225
6		NAUTA-LAMMERS	Barbera	02/657 54 55	
8		ENTERS	Johan	02/771 64 70	0485 899042
11		HOF	Anne	02/310 68 48	0475 440894
17		VLIET	Hans		0496 106611
18		KUYPER	Dieke	02/672 09 17	
18		POLLMANN	Paul	02/303 94 60	0479 856630
19		VEENHOF	Max	02/767 58 31	0477 358405
22		RIJN-van HEZEWIJK	Marlies	02/771 78 16	
22		GROOT	Robert		0493 402786
26		BROUWER-GOLBERG	Elizabeth	02/735 72 73	0468 414866
30		MEIJER	Ruut	31 118855691	+31639608710

Lief en Leed